



Weekbrief 23

Zelee, 17 februari 2025

Beste ouders,

Een drukke agenda voor onze kinderen. Het is voor mij elke week een opgave om de veelheid aan activiteiten op 1 blad samen te vatten. Lezen jullie even mee?

Op maandag 17 februari gaan de kinderen van 1A, 2A, 1B en 2B zwemmen in het zwembad van Lokeren. Stilaan ontpoppen zij zich tot echte waterratten. Het is heel belangrijk dat ze dit van jongs af aan leren. Ook in de vrije tijd is het belangrijk het zwemmen geregeld samen te oefenen.

Dinsdag gaan de kinderen van 2A naar de tandarts. Klinkt als een bijzonder leerrijke activiteit. Als ik de rest van de weekplanning bekijk, vermoed ik dat juf Miet zeker wou zijn dat de tanden van alle leerlingen in optimale staat zijn om later van al dat lekkers te kunnen smullen. Op donderdag staat alle kinderen van het tweede leerjaar immers een gezond ontbijt te wachten. En daar houdt het niet bij op, want ook vrijdag wacht hen een begeleide kookactiviteit in de refter. Juf Caroline zal de kinderen hierin bijstaan.

Opnieuw trekken twee klassen van het eerste leerjaar naar de bibliotheek deze week. Woensdag gaat 1A erheen en donderdag 1C. Vorige week zijn de leerlingen van 1B reeds die kant uitgegaan. Ook hier geldt net als bij het zwemmen dat samen geregeld de bib verkennen om leesplezier te bevorderen ten zeerste wordt aanbevolen.

Ook al is brugfiguur Imke helaas al een tijdje afwezig wegens ziekte, de collega's van 't Cederlaantje wensen toch nog eens een koffiemoment te organiseren aanstaande donderdagochtend. Wie dat wil kan zich daar opwarmen met een heerlijk kopje koffie of thee.

Vrijdag is het dan weer aan de leerlingen van de derde graad om eens iets anders te doen. De leerlingen van team 6 krijgen auteur Stefan Boonen over de vloer. 's Middags gaat 5B vrijdagmiddag naar het recyclagepark in het Wijnveld waar ze onder leiding van een gids veel zullen bijleren. 5A zal op vrijdag 28 feb in de voormiddag gaan.

Tenslotte wil ik jullie aandacht vestigen op volgende speciale dag: vrijdag 21 februari staat immers ook te boek als de dag van de thuistaal. Hoewel Nederlands uiteraard de voertaal is op onze school, staan we die dag graag eens stil bij de verscheidenheid aan thuistalen in onze klassen. Wat zijn de verschillen met het Nederlands, maar waar zie we ook gelijkenissen? Heel boeiend om daar eens bij stil te staan. Op 't Cederlaantje komen enkele ouders langs om eens iets te vertellen over hun thuistaal.

Met vriendelijke groeten,
Directeur Wesley Rogiest

